

Ngày 17 tháng 7 năm 2023

Ga-la-ti 3:8-9

Chủ đề: *Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.*

Trong tâm: Nguyên văn câu 9 chép: *So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham.* Nghĩa là: *Vậy nên những người có đức tin đều được phước cùng với Áp-ra-ham, người có đức tin trọn vẹn.* Bản dịch tiếng Việt đã đơn giản hoá chữ *đức tin - faith*, nên chỉ dịch là **tin** mà thôi. Để nhận được sự chúc phước như Áp-ra-ham đã được Đức Chúa Trời ban phước cho, thì người ta phải trở lại với sách Sáng thế ký, để xem hơn hai mươi năm Áp-ra-ham đã bước theo tiếng phán của Đức Giê-hô-Va như thế nào, thì người mới được Đức Giê-hô-Va ban phước cho người như vậy. Nhiều người tin Chúa thích chọn những chữ đơn giản làm chỗ dựa cho cách tin của mình, mà yên trí mình đã đạt tiêu chuẩn. Một mạng lệnh không bao giờ thay đổi cho những người nào xưng mình là đồng đội của Áp-ra-ham, đó là: **Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; người hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.** Bạn đã thật sự trọn vẹn với Đức Chúa Trời chưa? Nếu bạn là người trọn vẹn, thì hãy làm trọn bổn phận của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời và đứng so mình với người khác, nhưng hãy so mình với Lời của Đức Chúa Trời chỉ định cho bạn phải làm theo. Hãy soi gương để nhìn xem trong mắt của mình có cái gì nào không, trước khi nhìn thấy cái rác trong mắt của người khác. Linh hồn người nào thì người đó phải giữ theo chức phận của mình, vì trong Đức Chúa Trời không có sự tây vạy. Sự tin và đức tin là hai lĩnh vực khác nhau, vì ai cũng có khả năng tin theo bản năng của xác thịt, nhưng đức tin thì không phải như vậy, vì đức tin đến bởi người ta được nghe Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đức tin không thuộc về xác thịt nhưng thuộc về linh hồn. Nếu bạn quả thật có đức tin, bạn sẽ nghe được tiếng của Đức Thánh Linh, vì Lê-vi được sanh ra trước Giu-đa, nghĩa là nếu bạn chưa có đức tin thì bạn không thể tôn cao Lời của Đức Chúa Trời hằng sống được, bởi vì Đức Thánh Linh sẽ phán với linh hồn của người tin Chúa đã được tái sanh và linh hồn đó sẽ cai trị xác thịt mình, làm một đồ dùng cho sự công bình. Áp-ra-ham nghe được tiếng của Đức Giê-hô-Va nên người có đức tin lại dẫn đến đức tin nữa. Còn bạn đã nghe được tiếng của Đức Thánh Linh chưa? Bạn có thể nghe được tiếng của Đức Thánh Linh khi bạn nghe Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời được rao giảng, nhưng nếu bạn không làm theo Lời Chúa đã phán dạy, thì đức tin của bạn không có việc làm và như vậy, nó sẽ chết. Bạn có dám dâng hiến như Lời Chúa đã phán dạy không? Bạn có thể từ bỏ những sự mình có để ý Chúa được nên không? Bạn có thể từ bỏ cái tôi của bạn để cho Nước Đức Chúa Trời được thi hành trên bạn hay không? Nếu bạn không gieo thì bạn sẽ chẳng có gì để gặt cả!
Kinh Thánh tham khảo: Sáng thế ký 17; Ma-thi-ơ 7; Lu-ca 6; Gia-cơ 2;

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

Ga-la-ti 3:10

Chủ đề: *Hiểu cho đúng ý nghĩa của Lời Chúa: Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rửa sả, bởi có chép rằng:*

Đáng rửa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, dựng làm theo những sự ấy!

Trong tâm: Rất nhiều kẻ mạo danh người giảng Tin-Lành (những người không được chỉ định vào chức vụ rao giảng Tin-Lành) đã mượn cố (thiếu hiểu biết của mình) mà hòa đảng đồng mà giảng sai trật Lời Chúa. Để hiểu đúng câu này, thì phải đọc trọn câu và trong mạch văn, vì sự rửa sả sẽ đến trên những người khoe mình về công việc làm theo luật pháp nhưng lại không làm trọn những điều luật pháp đã chỉ dạy, đó là **Đáng rửa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, dựng làm theo những sự ấy!** Chúng ta hãy xem Chúa Jê-sus quả trách những người Pha-ri-si **Khốn cho các người, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các người nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các người phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.** Luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người là không bao giờ qua đi, chỉ có sự thờ phượng thì được làm theo cách mới chứ không theo cách cũ của văn tự mà thôi. Nếu bạn năng cầu nguyện, luôn hát ngợi khen Chúa, mà bạn không làm trọn bổn phận của mình theo như Lời Chúa đã chỉ định như có chép trong Kinh Thánh, thì bạn cũng giống như người Pha-ri-si vậy. Sự cầu nguyện không đại diện cho sự nên thánh. Sự dâng hiến và sự ngợi khen là trách nhiệm mọi người tin Chúa đáng phải làm, chứ không phải vì những sự đó mà người ta được thưởng. Nhưng sự vâng giữ và làm theo các mạng lệnh cùng các sắc lệnh, tức là các điều răn của Đức Chúa Trời, thì sẽ được gọi là người yêu Chúa Jê-sus. Như Chúa đã phán: **Ái có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta.** Và: **Nếu các người vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các người những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các người, và sự vui mừng các người được trọn vẹn.** Mỗi người tin Chúa đều chịu trách nhiệm vâng giữ và làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời và chẳng ai có thể khoe mình về những việc mình phải làm, vì Đức Chúa Trời là Đấng Biết và Làm Chứng. Chúng ta có thể nhìn vào những trái của những người khác mà nhận biết các trái đó là công việc của xác thịt hay là công việc của Đức Thánh Linh. Điều quan trọng nhất là linh hồn của bạn đã được vào Nước Đức Chúa Trời chưa, vì đó là phần thưởng cho việc linh hồn của người nào bắt thân thể xác thịt phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nên linh hồn đó mới được vào Nước Đức Chúa Trời, chứ không phải là công việc tốt hay nhiều của thân thể xác thịt người đó.
Kinh thánh tham khảo: Ma-thi-ơ 5 & 23; Giăng 14&15;

Ngày 19 tháng 7 năm 2023

Ga-la-ti 3:11 (1)

Chủ đề: *Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.* (Hãy hiểu chữ *cậy* trong câu này mang ý nghĩa của sự khoe mình về những công việc mình đã làm để cho người khác thấy).

Trong tâm: Giê-hô-Va Đức Chúa Trời đã lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, cũng có nghĩa lập giao ước với một dân thuộc về Đức Chúa Trời, rằng: **Các người hãy tuân mạng lệnh Ta, gìn giữ luật pháp ta dựng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người. Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lệnh Ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.** Đức Giê-hô-Va đã phán rõ về sự báo trả cho những linh hồn nào trối dậy cai trị xác thịt mình vâng giữ và tuân theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì linh hồn đó sẽ được sự sống lại và sẽ được sự sống đời đời (nếu người tiếp tục noi theo Lời của Đức Chúa Trời). Căn cứ theo Lời Chúa đã phán, thì linh hồn người nào được tái sanh, thì đó là kết quả của việc linh hồn người đó đã vâng giữ và tuân theo các mạng lệnh cùng các điều răn của Đức Chúa Trời. Vậy nên chớ đại mà khoe mình làm điều này hay làm điều kia, mà cái chính được trở nên người mới, là người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Nếu quả thật bạn đã vâng giữ và tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời, thì bạn cũng được dự phần với Đấng Christ và dự phần của Đức Thánh Linh, nghĩa là bạn sẽ nhận được những sự ban cho từ trên trời như Lời Chúa đã chép trong Kinh Thánh: **Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.** Và: **Những hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là “Ngày nay”, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, Và: Nguyên xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jê-sus, là Chúa chúng ta! Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời.**
Kinh Thánh tham khảo: Lê-vi ký 18; Hê-bơ-rơ 3; 2 Phi-e-rơ 1;

Chủ đề: Người công bình sẽ sống bởi đức tin có ý nghĩa như thế nào?

Trong tâm: Trước hết chúng ta phải nhớ Lời Chúa Jê-sus đã phán: *Các người đừng tưởng Ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm trọn. Vì Ta nói thật cùng các người, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.* Trời đất vẫn còn và như vậy, luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn còn và loài người phải vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi đức tin chưa đến, mọi người đều sợ hãi vì biết thân thể xác thịt mình là bất toàn và hay chết, nên khi người ta không thể thắng được những sự cám dỗ mà vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, nhất là khi người ta không có của tế lễ để dâng lên để chuộc tội mình, thì ma quỷ nhân dịp xui khiến người ta buông xuôi, vì nghĩ mình không có gì để chuộc tội lỗi mình, thì họ sống cũng như chết và khi người ta không còn hy vọng thì người ta sẽ buông thả cho sự sống mình xuôi theo dòng đời tội lỗi. Nhưng khi đức tin đến thì người ta có sự trông cậy vào Danh của Đức Chúa Jê-sus Christ, như Lời Chúa có chép: *Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng; Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.* Điều này có nghĩa là: khi người phạm tội nhận biết sự vi phạm của mình trong trường hợp bất khả kháng, hoặc trong sự thiếu hiểu biết, thì người ta nhìn vào Đức Chúa Jê-sus Christ mà nhận biết rằng, Đức Chúa Jê-sus Christ đã vì tội lỗi chúng ta mà chịu chết và khi Ngài đã phục sinh vinh quang và sau khi Ngài trở về thiên đàng nhận lãnh chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời chỉ cao, thì hết thấy những người sẽ tin đến Danh Ngài mà hạ mình xuống ăn năn và xưng ra các tội lỗi mà mình đã phạm, thì Đức Chúa Jê-sus Christ sẽ tha thứ tội lỗi của người ấy, như Lời Chúa có chép: *Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.* Thông qua đức tin mà người tin Chúa nhận biết rằng, Đức Chúa Jê-sus Christ đến thế gian này để cứu chuộc loài người và chính Ngài là Chiên Con không tỳ vết của Đức Chúa Trời, là của tế lễ, là giá cứu chuộc nhân loại, như Chúa Jê-sus đã phán: *Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.* Đức tin đến sẽ giúp cho người tin Chúa nhận biết chân giá trị của sự cứu chuộc, cùng nhận biết giá cứu chuộc loài người là Lời của Đức Chúa Trời, mà Danh Chúa Jê-sus được xưng là Lời Đức Chúa Trời, nên bởi đức tin mà người ta hạ mình xuống ăn năn tội lỗi mình thông qua sự hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời chính là con đường dẫn người ta đến với Đấng Christ. Đức tin đến không phải để phá bỏ luật pháp, nhưng là làm cho luật pháp được bền vững khi người tin Chúa nhận biết chân giá trị của luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người qua Môi-se. **Kinh Thánh tham khảo:** Ma-thi-ơ 5; Ma-thi-ơ 20; 1 Giăng 1; Cô-lô-se 1;

Chủ đề: Luật pháp khác với đức tin ở điểm nào?

Trong tâm: Lời Chúa chép: *Và, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống.* Khi ban luật pháp, Đức Giê-hô-va đã phán với hết thấy dân Y-sơ-ra-ên rằng: *Các người hãy tuân mạng lệnh Ta, gìn giữ luật pháp Ta dựng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người. Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lệnh Ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống;* Nghĩa là linh hồn của mỗi người phải nhận biết mạng lệnh này là dành cho mình, chứ không phải cho xác thịt, vì xác thịt không nhận biết Đức Chúa Trời. Thế nhưng vào thời kỳ đó, Lê thật chưa được tỏ ra nên không có người nào nhờ sự vâng giữ luật pháp mà được nên thánh, dù Đức Giê-hô-va có phán rằng: *các người phải nên thánh, vì Ta là thánh;* Vì dân Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm được quyền phép và sự vinh hiển của Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua các phép lạ của Ngài, thì linh hồn của họ phải nhận biết trách nhiệm của linh hồn mình trước các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng các thầy tế lễ trong Y-sơ-ra-ên đã không làm trọn phần chức vụ của mình, là dạy luật pháp cho dân sự nên dân Y-sơ-ra-ên đã không nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời mình, ngoài việc giữ các kỳ lễ mà Đức Giê-hô-va đã phán. Dân Y-sơ-ra-ên đã không nhận biết sự sống lại và sự sống đời đời, bởi vì những người dạy luật không biết Lê thật đó, nên người ta không có lòng tìm kiếm Lời của Đức Chúa Trời để làm sống lại linh hồn mình. Trước khi trở về thiên đàng, Chúa Jê-sus đã phán với các môn đồ của Ngài rằng: *Ta còn có nhiều chuyện nói về các người nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao sức các người. Lúc nào Thân lễ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các người vào mọi lễ thật; vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các người.* Khi Đức Thánh Linh được ban xuống cho Hội-Thánh của Ngài, thì Lê thật bắt đầu được rao giảng ra và từ đó, đức tin của người tin Chúa bắt đầu được thành lập, nghĩa là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va nơi linh hồn người tin Chúa được thấp sáng, bấy giờ con mắt của người bẻ trong được mở ra và được dắt dẫn bởi Đức Thánh Linh mà nhận biết Lê thật là sự sâu nhiệm trong luật pháp văn tự. Bấy giờ như con chiên được thấy đồng cỏ xanh, thấy mé nước bình tịnh vậy, nó được nuôi dưỡng và tăng trưởng nhanh chóng mà không bị các tí vết bởi sự tìm kiếm sự sống cho xác thịt mình. Bấy giờ người tin Chúa sẽ không cậy xác thịt mình rỗng làm công việc để mong được sự sống nữa, nhưng bởi đức tin mà người ấy được thêm sức để làm theo luật pháp trong sự vui mừng, vì biết trong luật pháp có Lê thật. **Kinh Thánh tham khảo:** Lê-vi ký 11; Giăng 16; Giăng 6;

Chủ đề: Hiểu đúng ý nghĩa của Lời Chúa đã chép: *Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rửa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rửa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rửa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phúc lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jê-sus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.*

Trong tâm: Khi người ta cầu nguyện tiếp nhận Đức Chúa Jê-sus Christ, thì không phải mọi người đều được dạy đúng và đủ ý nghĩa của luật pháp nên người ta được hướng dẫn khác nhau, trong khi Đức Chúa Trời sẽ đãi người ta tùy theo lời người ta nói ra và nếu lời cầu nguyện của người ta không đúng với luật pháp của Đức Chúa Trời, thì những lời cầu nguyện đó bị coi là sự *dâng lửa lạ* lên Đức Chúa Trời vậy, người đó chẳng nhận được chi cả, vì các lời cầu nguyện đó không được chấp nhận. Người ta không thể xin được những sự không có trong giao ước của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa phải nhận biết một nguyên tắc không bao giờ thay đổi, đó là người ta phải nhận tội mình và xưng ra trong sự ăn năn trong sự hiểu biết về luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự rửa sả là sự báo trả của luật pháp đối với những người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jê-sus Christ chỉ cứu chuộc những người nào thật lòng tin đến Danh Ngài trong sự hiểu biết, trong khi quá nhiều người đã nghe theo lời truyền khẩu mà tự lập mình làm thầy dạy đạo cho người khác, khiến nhiều người muốn nhận được sự cứu chuộc cho sự sống mình mà không nhận được. Chúa Jê-sus đã phán: *Đức Chúa Jê-sus đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các người. Và này, Ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế.* Người tin Chúa phải được dạy dỗ đúng và đủ về luật pháp của Đức Chúa Trời và người ta phải vâng giữ và làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời, cùng phải chịu phép báp-tem trong Danh của Đức Chúa Cha, của Đức Chúa Con và của Đức Thánh Linh. Bấy giờ, khi linh hồn của những người đó đã nhờ quyền phép của Lê thật và của Đức Thánh Linh, mà được tái sanh (được sống lại) thì bấy giờ thân thể của người ấy mới thật sự được cứu chuộc ra khỏi sự rửa sả của luật pháp và được cứu chuộc. **Kinh Thánh tham khảo:** Lê-vi ký 10; Ma-la-chi 4; Ma-thi-ơ 28. Mác 16; 1 Phi-e-rơ 1;